

een kind willen hebben. Ze voelen, of ze nu nog hoop koesteren of niet, hun kinderwens, die niet met een knop uit te zetten is. Ze voelen de pijn van een verlangen dat (nog) niet is bevredigd.

Verschillende van hen willen weten hoe ze toch hun droom zouden kunnen verwezenlijken. Maar in de tussentijd lopen ze tegen allerlei dingen aan; ze krijgen te maken met veranderende vriendschappen, met tegen je zin na moeten denken over levensvragen als: wie ben ik als ik geen moeder ben, wat wil ik dan met mijn leven, en word ik ongelukkig oud? Maar ook: moet ik echt op kraambezoek? Hoe ga ik om met mijn angst dat het nooit lukt? Wie vertel ik over mijn ivf-traject? Het wel of niet krijgen van een kind is zo ingrijpend in een mensenleven, dat het aan ongeveer alles raakt.

Deze survivalgids is bedoeld voor al die vrouwen die zich afvragen hoe ze kunnen omgaan met de dagelijkse uitdaging die het (nog niet) hebben van een kind met zich meebrengt. Omdat nog geen kind hebben veel méér is dan temperaturen of geduld hebben.